

## WANDELING DOOR OUD-GROUW

Rechts van de gemeentehuissteeg krijgen we eerst de woning van de wed. J. van Riesen (van Riesens Jetske). Popke van Riesen, halfbroer van K. van Riesen, woonde bij haar in en was handelaar in dranken.

Hierachter bevond zich 't graanpakhuys van Lijkle Lijkles, wat later werd omgezet in een graanbedrijf met machines. Toen werd ook de elevator in gebruik genomen. Voordien moest het graan per zak uit de schepen gesjouwd worden, waarbij als zodanig dienst deden: G. van Zandbergen, Andries Duiker, Jelle Roodbergen, Gjal't Dorhout, Doeke Dorhout, Jan de Boer en anderen. Dat dit geen gemakkelijk werk was heb ik zelf onderzocht, temeer daar de hier genoemden trachtten het monopolie te behouden, wat voor hen 'n klein kunstje was. Nieuwelingen lagen er in minimum van tijd uit.. Uitgesjouwd noemden ze dat.

Dan volgt de winkel van Hette Boonstra (Hette Maté) later Sjouke Boonstra (Sjouke Richtje) thans weer Hette Boonstra. Om de hoek was eertijds een pakhuys, waar later twee woningen van gemaakt zijn. Eén er van werd bewoond door D. Stellingwerff (Douwe Sjouk), knecht op een van de boterschepen 's Winters hielp hij Sjouke Boonstra bij het rondbrengen van veevervoer en winkelwaren. Dit is beiden, Sjouke en Douwe' noodlottig geworden. Beiden zijn hierbij verdronken. Verder heeft er nog gewoond, Anne Epema, die er het verversvak uitoefende. Het laatste huis links werd bewoond door Hinne Stellingwerf (Hinne Hanna).

Er was ook nog een bovenverdieping, waar Sipke Boerke kasten maakte. Rechts van de steeg, waar nu Dijk woont, woonde Lijkle Lijkles, graanhandelaar, gehuwd met een dochter van Ds van Gulik, Johanna.

Achter deze woning aan het vaarwater de Grouw, stond nog een pakhuys, blauwpakhuys, waarvan een

gedeelte door Lijkles was ingericht voor kantoor. Ik meen, dat Teake

Haites daar kantoorwerkzaamheden verrichtte. Voor de ramen stond een lange houten bank, waar de oudjes gaarne mochten vertoeven, zoals thans op de bank aan de kade. Als kinderen pootjebaden wij er Met de verbouwing, door Lijkle Lijkles is dit alles verdwenen. Lijkles was een vurig ijveraar voor het onderlinge ziekenfonds „Het Gild” Misschien dat ik later nog wel op „Het Gild” terug kom.

Naast Lijkles was 'n nauw staegje, dat toegang verleende naar de achtergelegen zeilmakerij. Eigenaar was Piet Musch. Een broer van deze, Siemen Musch, had een gedeelte er van in gebruik. Eerst voor het kerven van tabak, later voor handel in grutterswaren. Piet Musch heeft de zeilmakerij overgedaan aan Sjoerd Ulbes de Vries, zijn oudste knecht. Gewoonte was, dat bij het afleveren van nieuwe zeilen aan de schippers het personeel van de zeilmaker door de schipper getraceerd werd op een glaasje Grouwster Berenburg, dewelke in de winkel aan de waagshaven verkrijgbaar was. Deze winkel is later overgegaan in handen van Y. G. v. d. Bosch, die getrouwd was met een dochter van Piet Musch.

Nog dient vermeld, dat het tanen der zeilen plaats vond aan de overkant van het vaarwater de Grouw.

De bakkerij, ernaast gelegen, was jaren aaneen in handen van de fam. Andringa, later Pijlman.

In 't pand ernaast woonden twee dames, de een werd juffrouw Jitske genoemd, de ander hield haar gezelschap. Ik meen, dat ook zij mutsen wasten en streken. Later heeft Durk van der Veer (Durke Feikje) er gewoond. Deze was timmerman en aannemer. Ook werd door hen een galanteriewinkel gehouden.

Wij komen nu aan het geboortehuis van Jm. Nieuwenhuis. De ouders van deze (Wieger en Wietske) hielden er een winkel waar o.a. ook koek werd verkocht dat met 't volgende rijmpje werd aangeprezen.

„En houd je van sucadekoek,  
Die kan je hier bekomen.

Ook ontbijt- en gemberkoek  
Wordt verkocht op

boarnsterhoek.

Het geeft een druk bezoek  
Als ieder 't heeft vernomen,  
Eet ontbijt-, gember- en  
sucadekoek”

