



# Minke- en Tryntsjepôle

Water en land in de Alde Feanen zijn voortdurend in beweging. Ondiep water groeit dicht met riet en wilgen.

Een smalle landtong wordt doorkliefd en er ontstaan kleine eilandjes. Zo zijn waarschijnlijk ook de twee mini-eilandjes Minkepôle en Tryntsjepôle ontstaan in de Peanster Ie bij de ingang van it Burstumer Rak richting Akkrum. Ooit kon men over een plank nog van de vaste wal naar Minkepôle lopen. Later maakte je graag een slagje om Tryntsjepôle, zoals poëtisch bezongen door Dichter Ô. Halverwege de jaren zestig zijn ze beide geheel ondergegaan.

**Het moet kunnen**  
Dichter Ô (Aldegea)

In een mooi briesje  
steken we van wal  
We scheren over het meer  
aan de wind  
lekker scheef!

Langs De Roek, Eagehoek en De Wilgen  
om Tryntsje Pôlle en dan weer terug  
Bij ruime wind  
even een pepermintje  
van opa

De wind haalt aan  
het roer zingt  
net als wij  
maar de lucht betreft  
en dreigt



We krijgen een plensbui  
en plotsklaps een zware  
windvlaag!  
De boot gaat op één oor  
"het moet kunnen" roept opa  
en het kan

Met een fraaie opschieter  
komen we heelhuids  
terug aan wal

([www.afhaalpoezie.nl](http://www.afhaalpoezie.nl))