

GROUW



Parkkaart 5

Grou rond 1818

Grou werd in die tijd geheel omringd en doorsneden door water. Op het kaartje is goed te zien dat de insteken tot ver het dorp inkomen. Bijna ieder huis had in die tijd toegang tot het water. En natuurlijk had men achter dan ook een schouwtje liggen. Het was de (bak)fiets van begin negentiende eeuw, toen eigenlijk alle vervoer hier nog over water ging.



Grou 1786 / gravure van J. Bulthuis

Het centrum van handel was it Grien en de Komerk (nu Halbertsma's plein). Daar stonden ook de Korenmolen en het Waaggebouw. Te zien is dat de boter, aangevoerd over het water van de Waachshaven, vlakbij kon worden ontscheept. Aan de Baai lagen verschillende pakhuizen en scheepswerven.