



Parkkaart 15



Nationaal Park
De Alde Feanen

SKS-Skûtsjesilen en de Alde Feanen

In en rond het gebied van de Alde Feanen worden drie wedstrijden door SKS-skûtsjes gezeild: Grou, De Veenhoop en Earnewâld. Om veertien skûtsjes een vliegende start te geven is behoorlijk ruimte nodig. Bij Grou, op de Wide Ie en de Pikmar, kan dat nog wel, maar bij De Veenhoop en Earnewâld is de daarvoor beschikbare ruimte te klein. Vandaar dat op die beide plaatsen wordt gestart vanaf de wal. De skûtsjes liggen achter elkaar en zijn genummerd van één tot en met veertien. Bij De Veenhoop worden na het startschot zo gauw mogelijk het grootzeil en de fok gehesen en begint de wedstrijd. In Earnewâld worden de skûtsjes bij de start van hun nummer gesleept en op een teken worden de trossen los gegooid. Bij beide wedstrijden heb je, wanneer je als nummer één start, natuurlijk een flink voordeel t.o.v. bijvoorbeeld nummer veertien. Dat heeft men als volgt opgelost. Op de vrijdagavond voor de start van het skûtsjesilen wordt er in Grou geloot om de startpositie van de skûtsjes op De Veenhoop. Dan geldt voor de wedstrijd in Earnewâld de omgekeerde volgorde. Looft een schipper voor De Veenhoop nummer veertien, dan krijgt hij automatisch voor de wedstrijd in Earnewâld nummer één. Zo heeft ook hier ieder nadeel zijn voordeel.



Foto: Jikkie Cats Schilder: Jan Toering