



Foto In verschillende streken van ons land zijn de (Steen-
 eeuwen door, nog oude, eigenaardige gebruiken bewaard ge-
 bleven. — Zoo viert men in het plaatsje Grouw (Fr.) niet het
 bij ons zoo alom bekende St. Nicolaasfeest.

Om de een of andere reden slaat de goede Sint Grouw over,

maar gelukkig komt een andere Heilige, St. Pieter,

op zijn verjaardag, de Grouwsche jeugd schadeloos stellen.

Ook deze kindervriend houdt er een zwarten knecht op na en telken jare,
 den zisten februari, doet hij zijn intocht.